

ONS WIJKBLAD Enode



Vierenveertigste jaargang nr. 2 - april 2022



Redactieadres:
Hoge Mikkert 11
5674 VS Nuenen

Redactie:
Marijke Rikze, 2906391
Frans Kuijpers, 0653393781
Piet van de Laar, 0654657295
Mirjam van Riel
Ton van Dijck
Nicolle Visschers
Gerda Hekker, 0653676899

Verspreiding:
Karin Baselmans
Victoire van de Camp
Rian van Dijck
Joke van Dinther
Rian v.d. Heijden
Nelly Janssen
Piet van de Laar
Nettie v.d. Linden

Vormgeving:
Gerda Hekker

Omslag foto:
"Lente op de Ontmoetingsplek Eeneind"
Yasmyn Rybak-Rajewski

Ontwerp omslag:
Paul IJsendoorn ©2012
www.drawperfect.com

Administratie en Penningmeester:
Piet van de Laar

Bankrekening penningmeester:
NL91 RABO 0302184554

E-Mail wijkblad:
wijkblad.enode@gmail.com

Het wijkblad Enode is een onafhankelijke uitgave en wordt gratis verspreid met behulp van vrijwilligers en sponsors. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden artikelen in te korten of te weigeren. Foto's dienen los aangeleverd te worden. Meningingen kunnen niet anoniem worden geplaatst. Het plaatsen van meningen betekent niet dat de redactie het eens is met de inhoud ervan.

VAN DE REDACTIE

In het lentenummer van ons Wijkblad Enode vertellen we weer over de bewoners en alle activiteiten op het Eeneind, waarvan er steeds meer doorgaan.

Vlak na het verschijnen van het blad kunnen de kinderen gelukkig weer paaseieren zoeken tijdens de Cultuurdag bij het Schut aan de Mulakkers. Ook voor de ouders en opa's en oma's is er dan een mooi moment om elkaar weer te ontmoeten.

Goed nieuws: Dankzij de goede opkomst van de Eeneindse kiezers, hebben we weer een nieuwe wijkraad! Ook waardering voor de mensen die zich verkiesbaar hebben gesteld. De leden

van de wijkraad gaan zich weer 4 jaar inzetten als onze vertegenwoordigers. Proficiat voor ons allemaal.

We wensen dat iedereen kan genieten van de eerste zonnestrallen en de mooie voorjaarsbloemen nu er weer wat meer mogelijk is in Nederland.

Veel leesplezier namens de redactie!

Overige informatie en actualiteiten zijn te lezen op: www.eeneind.nl.

Voor reacties, artikelen en sponsoring van het wijkblad kunt u terecht bij een van de redactieleden of via de mail: wijkblad.enode@gmail.com.

IN DEZE UITGAVE

Van de redactie	1	Jeugdpagina's	12
Van de wijkraad	2	Zonnepanelenpark Eeneind	14
Cultuurdag	3	Boekbespreking: Een bijna vol- maakte vriendschap	16
Natuur op het Eeneind	4	Sint Antoniuschut	18
Hobby op Eeneind: catamaran zeilen	6	Openluchtmis bij Mariakapel	19
Recept Deense Vispotjes	8	Kruiswoordpuzzel	20
Garagesale 22 mei 2022	9	Activiteitenkalender	21
De jeugdpen: Jasmijn Vlasbom	10	Dank aan onze sponsors	21
Van Gennip Groententeelt	11		

VAN DE WIJKRAAD



Nieuwe wijkraad Eeneind gekozen

Gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen waren er op 16 maart ook de verkiezingen voor de wijkraad Eeneind. Voor de nieuwe wijkraad hadden zich zes kandidaten aangemeld, twee uit de vorige wijkraad en vier nieuwe. Omdat reglementair de wijkraad tussen de vijf en zeven leden moet bevatten, stonden de verkiezingen vooral in het teken van het behalen van de kiesdrempel van 35% van de stemgerechtigden. Met 48% werd de kiesdrempel ruimschoots gehaald, een vrijwel even hoog percentage als vier jaar geleden, waardoor alle zes leden gekozen werden. Hartelijk dank aan allen die gestemd hebben en daarmee een blijk van vertrouwen hebben gegeven.

Kandidaatlid Louis Koenen kwam na afloop van de verkiezingen voor een dilemma te staan. Hij was naast kandidaatlid voor de wijkraad ook als zevende geplaatst op de kieslijst van W70 voor de gemeenteraadsverkiezing. W70 haalde zes zetels bij de verkiezingen, maar een rechthebbende kandi-

daat trok zich terug, waardoor toch een beroep op Louis gedaan werd om een plaats in de gemeenteraad in te nemen. Louis heeft daarmee ingestemd, waardoor hij zich voor de wijkraad heeft moeten terugtrekken. Het is namelijk reglementair niet toegestaan dat een raadslid ook lid is van de wijkraad. Daarmee is de wijkraad op het minimum aantal leden van vijf uitgekomen, maar dat is voldoende.

De nieuwe wijkraad Eeneind is nog niet beëdigd, maar is al wel samengekomen om onder andere de rollen te verdelen. Met plezier stelt de nieuwe wijkraad zich aan u voor:

Michael van de Berg (voorzitter);

Steven van Raalte (secretaris);

Piet van de Laar (penningmeester);

Jos van de Munckhof (lid);

Remco van Thiel (lid).

De wijkraad zal regelmatig in het wijkblad en via andere kanalen van zich laten horen om u op de hoogte te houden en u uit te nodigen om te reageren of vragen te stellen.

Steven van Raalte



CULTUURDAG

CULTUURDAG EENEIND

2e Paasdag, 18 april
Schutterreïn Mulakkers 23, Eeneind

Programma

12.15-12.45 uur Inschrijven speurtocht en eieren zoeken à €2,- per kind

12.15-13.45 uur Speurtocht

14.00-15.00 uur Clown Onkie en een goochelshow

Vanaf 15.30 uur Paaseieren zoeken voor de jeugd
Mee-eten met de schut
(overheerlijke balkenbrij en eieren)

Luchtbuks schieten (v/a 12 jr.)

Loterij met leuke prijsjes

Grabbelton voor de kleintjes!

Ballonnen vouwen en tattoos!



in de Schutshut op de Mul-akkers. De paashazen hebben zoals vanouds hun uiterste best gedaan om er voor jullie een geweldige cultuurdag van te maken. Een speurtocht, eieren zoeken t/m 12 jaar, een goochelshow door een echte clown, ballonnen show, tattoos zetten, luchtbuks schieten, een loterij met mooie prijzen en nog veel meer!

Ook het gratis mee-eten met de schut van balkenbrij, bloedworst tot gebakken eieren is inmiddels een traditie geworden. Vanzelfsprekend zijn je ouders, oma's en opa's je neefjes, nichtjes, je vriendjes en vriendinnetjes enz. van harte welkom!

PAASHAAS OP HET EENEIND

Hoi jongens en meisjes, dit jaar komen de paashazen weer op het Eeneind! Na 2 jaar van afwezigheid zijn de paashazen weer te vinden op tweede paasdag vanaf 12.15 uur



Op de flyer hierboven is het programma met aanvangstijden vermeld.

Groetjes en tot dan!

Sint Antoniuschut



NATUUR OP HET EENEIND



GOUDHAAN

De goudhaan is Europa's kleinste vogel. Van snavel tot staartpunt meet hij slechts 8,5 cm, en ze wegen vaak niet meer dan 5 gram! Het is een zangvogel die vooral te vinden is in naaldbossen met lariksen en sparren. Ook al komen er grote aantallen goudhaantjes voor in ons land, ze worden in de broedtijd niet vaak gezien. Ze leven namelijk vooral in de toppen van naaldbomen. Hun aanwezigheid wordt meestal verraden door hun liedje of roepjes van hoge tonen. Ze leven in groepjes en trekken vaak op met mezen. Goudhaantjes kunnen ontzettend tam zijn en vooral in de trektijd als er duizenden in ons land neerstrijken, zijn ze zo met voedsel zoeken bezig dat je ze soms bijna aan kunt raken.

HERKENNING

Klein, mosgroen vogeltje met een opvallende gele kruinstreep met zwarte zijbanen. Wat ook opvalt, is het zwarte kraalooje in een witgrijs gezicht. Ze vliegen vaak rusteloos door het (naald) bos, af en toe stil hangend. Het mannetje kenmerkt zich door een duidelijke felle oranje veeg in de gele kruinstreep.

GELUID

Zeer hoge tonen, die soms niet echt opvallen. Als je het eenmaal (her)kent, hoor je het veel vaker. Zang een hoge, herhalende serie op- en neergaande tonen (4-6 keer), vaak eindigend met een korte triller. Roep een ijl en hoog "zrie-zrie-zrie".

BROEDEN

Goudhaantjes hebben een voorkeur



voor naaldbos, in het bijzonder sparrenbos. De dichtheden zijn dan ook het hoogst waar veel sparrenbos te vinden is, zoals op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en in Drenthe. Broedt hier in een komvormig nest dat met haren en veertjes is bekleed van april tot juni. In twee legsels worden elk 7-13 eieren gelegd. Na 14-17 dagen komen de eieren uit, nog 17-22 dagen later kunnen de jongen vliegen. Hierna worden de jongen nog 12-18 dagen door de ouders gevoed.

LEEFGEBIED

Naaldbos, in het bijzonder sparrenbos. Echter in de trektijd en in de winter zijn goudhaantjes minder kieskeurig en kunnen ze opduiken in elk willekeurig bosje, zeker als ze moe zijn.

VOEDSEL

Ze eten insecten, zoals springstaarten, bladluizen kleine motten en kleine spinnetjes.

VOGELTREK

Hoofdzakelijk trekvogel, maar populaties verschuiven, zodat je ze wel het hele jaar kunt zien. Alleen in Noord-Scandinavië vertrekken alle goudhanen in de winter. De Waddeneilanden kunnen in het najaar overspoeld raken met goudhanen. In een klein struikje zitten dan soms wel tien tot vijftien goudhaantjes. De soort heeft twee grote trekroutes: één zuidwest langs de kust van Noorwegen, Denemarken en Nederland richting West- en Zuid-Europa, de ander oost van Scandinavië en de Baltische staten naar Polen en tot in de Balkan; overwinteren in grote delen van Zuid-Europa inclusief de Mediter-

rane eilanden, maar bereiken bijna nooit Afrika. Nachttrekker. Najaarstrek september-november en voorjaarstrek maart-april.

VERSPREIDING EN AANTAL

Talrijke broedvogel, jaarrond aanwezig, doortrekker en wintergast in grote aantallen.

KIJKTIP

In grote bosgebieden (Veluwe, Utrechtse Heuvelrug) is de soort algemeen. Buiten het broedseizoen foerageren ze vaak in groepjes en dan ook in parken en tuinen in het westen van het land. Op Eeneind o.a. op het Steenoventerrein en Gulberg.

WAT KUNT U DOEN.

De goudhaan is geholpen met naaldbomen. Soms eten ze van vetbollen, ook speciale vetblokken met 'ingebakken' insecten zijn succesvol. De aanwezigheid van enkele sparrenbomen (fijnspar, douglasspar, zilverspar of sitkaspar) vergroot sterk de kans op de aanwezigheid van goudhaantjes.

Ton van Dijk



HOBBY OP HET EENEIND



MAN VAN DE WEG, MAAR VOORAL VAN HET WATER

We nemen een kijkje in de wereld van de hobby van Willie van der Heijden. Maar naast zijn hobby had hij ook nog een leuk beroep: die van wegenwacht. Al is hij pas gepensioneerd, Willie heeft nog meer dan voldoende verhalen over zijn avonturen van de wegenwacht, maar dat is voor een volgende keer.

CATAMARAN ZEILEN

Even terug naar zijn hobby: catamaran zeilen. Al van jongs af aan is Willie te vinden op het water. Eerst met surfen. Maar zodra hij een keer had meegezeild met de catamaran was hij ver-

kocht.

Er zijn best wel wat risico's bij deze sport. Met name het voorover slaan als je voor de wind zeilt. Dan kan de drijver in het water komen met de voorpunt waardoor je dus omslaat. De kunst is dus om net boven het water te hangen om zo veel mogelijk snelheid te halen.

Het is niet alleen de adrenaline kick die hij krijgt van het zeilen. Het gaat ook om de controle, de vrijheid en het beheersen van de golven. Soms is het standje 'overleven' want catamaran zeilen is een zeer stoere en uitdagende sport. Je moet ook blindelings op je zeilpartner kunnen bouwen en deze vertrouwen. Het is zelfs zo dat zowel



Willie als zijn zeilpartner beiden op de kilo's letten. Het minimale wat ze samen moeten wegen is 150 kilo. Maar te veel is ook niet goed, daar heb je dan weer last van tijdens het zeilen. Willie let dan ook goed op zijn eten en met name het drinken. Vele biertjes zijn aan zijn neus voorbij gegaan, maar hij heeft het er graag voor over. Want je hebt een verplichting naar elkaar toe.

WEDSTRIJDEN

Willie zeilt in de F18 klasse. En wedstrijden horen daar ook bij. Daarvoor moet de catamaran ook vervoerd worden. In Nederland wordt er veelvuldig op zee en binnenmeren getraind en wedstrijden gezeild. Even zeilen is er niet bij. Het optuigen van de boot kost bijna 1 uur. Dan is het een stukje het water op, de zeilen trimmen, mastrake veranderen en zo steeds proberen het meest optimale er uit te zien halen. Door veel schade en schande en daarna vele Zeilclinics heeft Willie alles geleerd. De hoogst behaalde notering is 8e op de wereldranglijst. Echt een geweldige prestatie!

Wedstrijden, zoals bijvoorbeeld een long distance race rondom een eiland vinden plaats in binnen- en buitenland.

BUITENLAND

Voor verre buitenlandreizen moet de catamaran eerst vervoerd worden per container. Dit betekent de hele catamaran demonteren, inpakken en de container in. Het in elkaar zetten duurt daarna ongeveer een halve dag. In zo'n container passen ongeveer 10 catamarans. Dus samen met de cata-

marans van de andere teams uit Europa gaat zo'n container dan op reis.

En met dit zeilen komt Willie dus ook op vele plaatsen op de wereld. Waarbij zijn vrouw Beppie hem graag vergezelt. Vanaf de kant kijkt Beppie hoe Willie zijn best doet. En na goed zeilen is het natuurlijk goed vertoeven op de meest exotische bestemmingen waar vaak erg weinig tot geen toeristen te vinden zijn.

SPANNENDE MOMENTEN

Spannende momenten waren er ook in het buitenland. Zoals in Martinique. De catamaran sloeg om. En pas bij de 3e poging bleef de boot goed liggen. Maar alle krachten waren uit Willie. Zijn armen waren totaal verzuurd, hij had een kleine black-out en even dacht Willie dat dit zijn laatste plekje op aarde zou worden.

Gelukkig had zijn zeilpartner nog de kracht om Willie weer aan boord te krijgen. Het heeft hem er niet van weerhouden om te stoppen.

EN VERDER

Zoals Willie het aangeeft, voor het zeilen op de catamaran mag je hem 's nachts wakker maken. Vooral nu St. Barth op het programma staat om naar toe te gaan. En ooit hoopt hij naar Australië te gaan.

Dank je wel Willie voor dit kijkje in de wereld van het catamaran zeilen.

Nicolle Visschers

RECEPT



DEENSE VISPOTJES (VOORGERECHT 4 PERS.)

Benodigheden:

- 300 gram zalmfilet met huid
- 300 gram witvis
- 200 gram roze garnaaftjes
- 200 gram rivierkreeftjes
- 1 bos lente-uitjes
- 6 takjes dille
- 2 theelepels venkelzaadjes
- 150 gram gezouten boter
- 2 eetlepels olijfolie
- 1 citroen
- 8 radijsjes
- 200 ml crème fraîche
- (rogge) crackers
- 4 glazen

Bereiding:

Bak de zalmfilet 5 minuten op de huid in 2 eetlepels boter. Draai de zalm om met een spatel en bak nog 1 minuut. Haal de zalmfilet uit de pan.

Voeg nu 2 eetlepels olijfolie toe en bak de witvis 2 minuten op halfhoog vuur (aan beide zijden). Laat op een laag vuur verder garen. Haal de witvis uit de pan.

Breek de zalm en witvis in stukken.

Snijd de gewassen lente-uitjes in dunne ringetjes.

Hak de dille en de venkelzaadjes fijn.

Smelt de rest van de boter in een steelpannetje tot het gaat borrelen. Voeg dan 2 eetlepels geraspte citroenschil, dille, de venkelzaadjes en de garnaaftjes toe. Laat nog 1 minuut op het vuur en haal daarna de pan van het vuur.

Besprenkel de vis met 2 eetlepels citroensap. Meng de gesmolten boter door de zalm en witvis en verdeel de portie over de 4 glazen.

Schep in ieder glaasje 2 eetlepels crème fraîche, wat plakjes radijs en de rivierkreeftjes.

Geef er (rogge) crackers bij en eventueel een lekker glas droge witte wijn.

Frans Kuijpers



GARAGESALE

22 Mei 2022

Op zondag 22 mei 2022 organiseren we weer een garagesale op ons mooie Eeneind!

De verkoop is van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Alle verkopers kunnen de oprit/voortuin vol zetten met nog bruikbare spullen om ze te verkopen voor een mooi, zacht prijsje! Dit kan het beste op tafels, zodat er een soort markt idee ontstaat en iedereen de koopwaar goed kan zien. Ook mag u uw spullen in uw garage zetten of onder een afdak of partytent (zolang dit op uw eigen grond staat en niet op de gemeentegrond). Natuurlijk wilt u de zolder eens goed opruimen en zonder veel moeite uw nog bruikbare spullen verkopen..... dus pak uw kans en meldt u aan!

Per adres vragen we 3 euro en alles wat we overhouden na aftrek van reclame-

kosten, gaat naar een van de evenementen die op het Eeneind worden georganiseerd.

AANMELDEN EN BETALEN

Aanmelden kan **tot 18 april** (Pasen) via een mail naar:

garagesale.eeneind@gmail.com met daarin uw naam, adres en mobiele telefoonnummer.

U ontvangt enkele weken voor de garagesale een betaalverzoek waarmee u de gevraagde bijdrage kunt overmaken.

Mocht u liever contant betalen: een dichtgeplakt envelopje met 3 euro, uw naam, adres en mobiele nummer mag ook in de brievenbus van De Spijkert 4 gedaan worden.

We hopen op een gezellige dag met goede aan- en verkopen!

Alice, Elma en Anja



Designed by Freepik

DE JEUGDPEN



WIE BEN JE?

Ik heet Jasmijn Vlasblom en ben 8 jaar. Ik woon bijna mijn hele leven op De Spijkert, want ik was 6 weken toen we hier kwamen. We zijn hier met mijn vader Geert, mijn moeder Anke, mijn zusje Roos van 6 jaar en mijn kleine zusje Hannah van 3 jaar.

WAAR ZIT JE OP SCHOOL EN WAT IS HET LEUKSTE VAK ?

Ik zit op de Vrije School Brabant in klas 2, dat is groep 4. Onze juffen heten Annemarie en Jeannette. Het leukst vind ik gym en knutselen. We beginnen de dag altijd met de spreuk. Iedereen heeft een eigen spreuk. Die spreek je iedere week uit op de dag waarop je geboren bent.

Op je verjaardag tekent de juf een tekening op het schoolbord. We doen op school taal en rekenen, maar ook veel andere vakken. Zoals

heemkunde over de natuur en de dieren. We werken ook in de tuin van de school en gaan wandelen in het bos. Tussendoor knutselen we bijvoorbeeld vogels van papier of maken tekeningen. We hebben een aparte leerkracht voor dansen, handwerken en handarbeid. We hebben zelf een fluit van bamboe gemaakt. We spelen daar met de hele klas liedjes op. We zingen vaak en soms in andere talen. Nu hebben we een liedje in het Oekraïens geleerd. Gym doen we in de gymzaal in de school. Het liefst klim ik op het wandrek of in de ringen.

De juf kan ook heel mooi voorlezen. We zijn nu bezig met het verhaal van Franciscus. Hij is de beschermer van dieren en planten.

WAT DOE JE NA SCHOOLTijd?

Ik doe aan atletiek in Helmond. Dat is 2 keer in de week. We gaan dan hardlopen en verspringen. Later komt daar



nog meer bij zoals hoogspringen. Turnen lijkt me ook leuk en daar ga ik een proefles voor doen. Ook spreek ik af met mijn beste vriendinnen of ik speel met mijn zusjes. Als het mooi weer is spelen we in de tuin of in het speeltuintje in de wijk. Of gaan de geluidswal opklimmen. Voor mijn verjaardag heb ik rolschaatsen gekregen en dat gaat goed in de speeltuin. Als we binnen spelen ga ik meestal knutselen, spelletjes doen of puzzelen. Met vakantie gaan we vaak naar een riviertje in Frankrijk. Daar kun je met een touw de rivier in slingeren. Het riviertje stroomt snel, dus dat is spannend maar ik durf het wel.

WIE ZOU JE WEL EEN DAGJE WILLEN ZIJN?

Ik zou wel een vogel willen zijn, want ik wil weten hoe het is om te vliegen.

WAT WIL JE LATER WORDEN?

Omdat ik veel van dieren hou wil ik dierendokter worden of een gewone dokter.

WAAR WORD JE BLIJ VAN EN WAT VIND JE ECHT NIET LEUK?

Ik word blij van vakantie, uit eten gaan, snoep. Van opruimen en tandenpoetsen hou ik niet.

HOE VIND JE HET OM OP HET EENEIND TE WONEN?

Ik vind het hier leuk, omdat Sinterklaas elk jaar komt. Ook zijn we al vaak bij ezeltjesdag geweest. En je kunt fijn spelen in de tuin en in het speeltuintje.

(advertentie)



**IEDERE DAG VERSE
AARDBEIEN,
ASPERGES EN PREI**

Open maandag t/m vrijdag 10-17 uur
Zaterdag 9-17 uur
Zondag 10-12 uur
Automaat dagelijks van 8 tot 21 uur

Van Gennip Groententeelt
Collse Hoefdijk 26 | 5674 VK Nuunen
Tel. 040-2952734
E-mail: info@vangennipgroententeelt.nl

JEUGDPAGINA'S

WOORDZOEKER

Lekker weer buiten in de tuin spelen! Kan jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

W	E	Q	W	M	E	J	D	J	C	V	N
A	R	Y	H	K	N	N	O	E	Q	M	S
W	H	Q	Y	J	I	I	M	A	B	C	X
M	O	O	B	P	L	U	E	D	R	A	A
L	N	D	T	S	O	T	V	K	A	R	D
E	D	D	U	P	P	N	D	W	P	P	O
M	E	A	I	N	M	E	A	W	G	O	N
M	N	K	N	L	A	D	B	Q	K	R	M
O	H	G	P	K	R	I	M	C	D	T	M
H	O	O	A	O	T	U	E	D	O	L	J
C	K	O	D	P	K	R	W	J	N	O	T
S	W	T	I	D	K	K	Z	C	D	Y	U

AARDE

BOOM

CARPORT

DAKGOOT

HONDENHOK

KRUIDENTUIN

SCHOMMEL

TRAMPOLINE

TUINPAD

ZWEMBAD

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN



RAADSELS

Hoe zwemmen twee verliefde octopus-
sen?

Antwoord: Arm-in-arm-in-arm-in-arm-in-
arm-in-arm-in-arm-in-arm.

Het begint met de letter L, het ein-
digt met de letter L, het is lang en dun
en het ruikt naar plas. Rara wat is het?

Antwoord: Een lantaarnpaal.

Waarom neemt een oen papier mee in
de auto?

Antwoord: Om de bocht door te scheu-
ren.

Waarom laat een oen zijn twee fiets-
banden leeglopen?

Antwoord: Hij vindt zijn zadel te hoog
staan.

ZONNEPANELENPARK EENEIND

EEN ZONNE-ENERGIECENTRALE VAN MINIMAAL 14 HECTARE IN EENEIND

Eind december kregen een aantal inwoners van het Eeneind een flyer in de brievenbus waarin een plan voor het "Groenpark De Kleine Dommel" werd gepresenteerd.

Het blijkt te gaan om een plan om de

bestaande landbouwgrond te gaan gebruiken voor een Zonnepanelenpark. Het is een initiatief van de eigenaar van de grond, de familie Rovers uit Eindhoven, en Vattenfall.

Het gaat om een gebied van in totaal 36 hectare nabij de Loostraat in Eindhoven en een groot deel op het Eeneind bij de Dommel.



Van de 36 hectare wordt ongeveer de helft teruggegeven aan de natuur, dit klinkt heel mooi maar een groot deel van die 18 hectare is nu al natuurgebied en ligt aan de Eindhovense zijde.

EENEINDS GRONDGEBIED

Het Eeneind krijgt een kleine pluktuin van een paar honderd m² aan het Elmdepad, de rest worden zonnepanelen.

De zonnepanelen zullen 25 jaar blijven liggen en dan wordt de grond weer evt. landbouwgrond.

Er is erg veel onduidelijk. Wat we wel te horen hebben gekregen op de bijeenkomst met de verschillende klankbordgroepen is dat er energie opgewekt gaat worden voor de industrie en niet voor huishoudens. Dat er ongeveer 50.000 zonnepanelen zullen komen te staan en dat ze wel 2,5 tot 3,5 meter hoog gaan worden, zodat er een deel van het jaar schapen kunnen laten lopen of dat er rood fruit onder geteeld kan worden. Op papier klinkt dit heel mooi maar wat is straks de realiteit? Veel is onduidelijk en de informatie die van de initiatiefnemers komt roept nog veel vragen op.

ZORGEN BEWONERS

De omwonenden uit Eindhoven en Eeneind maken zich zorgen over dit zonnepark. Wij denken dat de bouw van een groot zonnepark de nekslag kan zijn voor de kwetsbare natuur en bodemleven. Het put de grond uit doordat zonlicht en regen de bodem niet meer bereiken of zeer plaatselijk, met kaalslag als gevolg. Dat is funest voor insecten, en weide- en roofvogels, die toch al zwaar onder druk

staan. Een belangrijk deel van het zonnepark ligt in het beekdal van de Dommel. Er lopen heel veel initiatieven die juist de natuur langs de Dommel willen terugbrengen en versterken. Denk aan 'Dommeldal uit de verf', het NNB en het Brabants Landschap. Het gebied dat zonnepark zou moeten worden is daar onderdeel van.

BESTAANDE ZONNEPARKEN

Wij zijn ook bij bestaande zonneparken gaan kijken en hebben ons ingelezen. Veel gehoorde klachten zijn geluids-overlast van de omvormers zeker bij mooi weer als je in de tuin wilt zitten, extra schittering van de zon, droog zand dus extra zandhozen bij wind en droogte. Ook wordt er extra warmere wind genoemd bij warm weer, uiteraard aantasting van het uitzicht. Wandelen op het Elmdepad zal voortaan tussen hoog hekwerk en mensgrote zonnepanelen zijn.

Natuurlijk zijn zonnepanelen belangrijk, maar dan op daken van de huizen en bedrijfspanden en niet op landbouwgrond in het Dommeldal. Volg de zonneladder is het nationaal advies, eerst de daken en daarna de gronden. Op de kaart ziet u waar de zonnepanelen gepland zijn. We zijn bang dat de nu nog niet ingetekende gronden later ook tot het zonnepark gaan behoren. Wilt u meer weten over het plan of meedenken over andere mogelijkheden, laat het dan weten via: zonnepark.eeneind@gmail.com.

Enkele ongeruste Eeneinders

BOEKBESPREKING: EEN BIJNA VOLMAAKTE VRIENDSCHAP



Dit boek is door Milena Michiko Flasar geschreven. Ze is de dochter van een Oostenrijkse vader en een Japanse moeder. Twee culturen. Flasar overbrugt in haar debuutroman elke denkbare culturele kloof.

Al een paar keer had Flasar geprobeerd te schrijven over hikikomori – jongeren in Japan die zich terugtrekken in hun kamer om zich af te sluiten van de maatschappij – maar het wilde maar niet vlotten. Op een gegeven moment staat er een artikel in een Duitse krant over een vrouw die zich 20 jaar geleden op haar kamer had teruggetrokken.

Hierna kwam het verhaal in een keer op papier zonder vooropgezet plan. Ze wilde vooral het proces beschrijven als hij of zij iemand ontmoet na zo'n lange periode van afsluiting. Een hikikomori zit immers vooral opgesloten in zijn of haar hoofd.

De twintigjarige Taguchi Hiro is een hikikomori die zich 2 jaar lang heeft teruggetrokken op zijn kamer in het huis van zijn ouders. Hij heeft alleen maar gekeken naar een scheur in een van de muren, hij hield de gordijnen dicht, zijn ouders zetten het eten voor zijn deur. Naar de buitenwereld toe laten zijn ouders niets blijken, zij leven hun leven en zwijgen over hun zoon.

Na twee jaar op zijn kamer, waarin Taguchi het spreken probeert te verleren besluit hij toch nog een keer naar buiten te gaan. De eerste passen vallen hem erg zwaar, hij moet zelfs in een park overgeven van de drukte. Hij neemt daarna dan plaats op een bank. Op de bank tegenover hem neemt een salaryman (kantoorklerk) plaats. Hij noemt die man 'Stropdas'. Elke dag gaan ze beiden naar het park. Ze zitten allebei in het park van 9.00 uur tot 18.00 uur.

De Stropdas wordt een persoon die hij herkent, via uitblazende rook van een sigaret ontstaat er contact en gaan ze elkaar observeren en aankijken. Na verloop van tijd gaan ze naast elkaar zitten en gaan ze elkaar over hun leven vertellen.



De Stropdas vertelt Taguchi over zijn vrouw Kyoko die al 33 jaar vroeg op staat om zijn lunch klaar te maken. Stropdas is echter ontslagen en heeft dat niet tegen zijn vrouw verteld, daarom komt hij iedere dag in het park zijn tijd uitzitten.

Taguchi op zijn beurt vertelt dan tegen de Stropdas het verhaal over zijn schoolvriend uit de eindexamenklas die op een avond terwijl ze door de stad liepen vertelde dat het volmaakte gedicht niet bestaat. Daarna maakt zijn vriend een afspraak op hetzelfde kruispunt als waar hij dit verteld heeft en op het moment dat hij Taguchi ziet aankomen rent hij het drukke verkeer in en verongelukt.

Als het regent gaat de Stropdas in café Miles to go zitten, Taguchi durft daar eerst niet naar binnen, maar verlangt zo naar een gesprek met de stropdas dat hij toch naar binnen gaat. Stropdas blijkt ook een gehandicapt zoontje gehad te hebben, wat overleden is. Hij wees dat kind af, maar zijn vrouw accepteerde het.

Op een dag komt Stropdas niet meer opdagen. Na verloop van tijd gaat Taguchi op zoek naar zijn huis en komt daar ook aan. Verder laat ik het verhaal voor wat het is.

De roman bestaat uit 113 genummerde korte hoofdstukken en een verklarende woordenlijst voor de Japanse woorden.

De roman is een chronische flashback, geschreven in de verleden tijd en leest erg gemakkelijk. Het is zo beeldend geschreven dat je er zo een film of toneelstuk van zou kunnen maken. Het is verder opvallend in het boek dat de lezer de naam van de hoofdpersoon lange tijd niet kent.

Het perspectief in het boek is meervoudig. Taguchi is personage en verteller tegelijk, een alwetende verteller. Vanaf het moment dat de mannen met elkaar gaan praten wisselen ze voortdurend van perspectief. Het zijn ik-figuren, zodat je je als lezer gemakkelijk mee identificeert. Zo kan de lezer van binnenuit ervaren hoe eenzaam de mannen zijn. Het boek beslaat een tijdsperiode van slechts enkele maanden.

De schrijfster wil met het verhaal aantonen dat er in ieder mens wel iets van de hikikomori zit. Als de mens weigert een ander toe te laten, is hij / zij eenzaam en helemaal alleen in het zelf gecreëerde vacuüm. De mens leeft in dat vacuüm, in dat niets, die leegte, alleen en zelfs doof voor de stilte.

In deze psychologische roman gaat het over isolement, vertroosting en verlossing.

Het is een erg mooi boek. Een aanrader!!

Frans Kuijpers

ST. ANTONIUSCHUT

De werkzaamheden aan het Jo Arts terrein gaan volgens schema. Er komt zelfs hulp van een ondernemer van het Eeneind en enkele leden van de organisatie van de Ezeldag. Eerst moet de container van de materialen voor de ezeldag verplaatst worden. Peter van der Leegte komt met zijn materiaal.



De eerste poging gaat helaas niet lukken. Een week later poging 2. Met wat extra materiaal en beter nadenken gaat het wel lukken. De container wordt ook leeg gemaakt, waarbij er ook nog een persoon bekneld raakt, maar met wat hulp toch zonder grote klachten vrijkomt.

De container krijgt een nieuwe plek en is tevens enige bescherming voor de vrije hand schutters. Peter, namens de gehele schut, bedankt!



Daarna worden de restanten van wortels en takken verwijderd. Er worden meer dan duizend nieuwe bomen en

boompjes over het terrein, volgens een door staatsbosbeheer geleverd plan, geplant.

Mede door het regelmatig besproeien van de nieuwe aanplant is nu al te zien dat er bladeren aankomen. Nu alles al opgeschoond is en de planten in de grond staan, krijgt men pas een goede indruk hoe groot het terrein is. Het wordt zeker een aanwinst voor het Eeneind.

Dit hebben we aan Dhr. Dirk Noordhof, die het in het verleden aan de Eeneindse bevolking heeft geschonken, te danken.

Een van de activiteiten, paaseieren zoeken, welke er ook dit jaar plaatsvindt, werd vroeger georganiseerd in zijn natuursreservaat aan de Gulberg.

Door het versoepelen van de Corona maatregelen is weer alles mogelijk. Dus is er weer vergaderd. Eén van de punten was wel of geen Kringgildedag in 2024, het jubileumjaar voor onze schut. Dat gaf (door enige aanpassingen van de stemregels) voor diverse personen een teleurstellende uitslag.

In de daarop volgende jaarvergadering was het stemmen voor twee nieuwe bestuursleden van toepassing. Willie Smits en Hans Chatrou werden opge-



volgd door Wim van de Laar als schiet-leider en Hans Wijnen was als koning al aan het bestuur toegevoegd, maar is nu voor langere tijd bestuurslid.

Op 9 april houden we een enigszins aangepaste teerdag. We zien af van een mis, maar gaan wel naar de kapel.

Op tweede paasdag gaat er ook weer het traditionele paaseieren zoeken met de nodige activiteiten er omheen van start. De omgeving en toestand van het Jo Arts terrein en Schutsterrein zijn zo veranderd dat het paas-

eieren zoeken op andere locaties in de buurt moet plaatsvinden.

Door het vervallen van enige wedstrijden van de kringkorps competitie moeten onze schutters bijna elke week aantreden. Korps 1 blijft nog steeds aan kop. Zowel bij opgelegd als vrijehand schieten staan ze bovenaan.

Tot slot hieronder de harde werkers bezig met de boompjes.

**Jonge Dekenschrijver
Piet v. d. Laar**



OPENLUCHTMIS BIJ MARIAKAPEL

Na 2 jaar door Corona geen openluchtmis te hebben georganiseerd zijn we blij dat het nu weer kan. Zondag 1 mei is om 11.00 uur de openluchtmis bij de Mariakapel aan de Loostraat met medewerking van het Martinus- en Catharinagilde. Na afloop zullen zij de vendelhulde brengen.

Aansluitend staat er koffie en thee klaar voor een gezellig samenzijn. Zanggroep Boerenmoeske zal de muzi-

kale omlijsting verzorgen. Bij slecht weer zal de eucharistieviering in de Sint Martinuskerk plaatsvinden. De eucharistieviering van 9.30 uur in de Sint Martinuskerk komt die dag te vervallen.

De hele meimaand wordt elke avond om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden bij de kapel.

Ine Gerrits

KRUISWOORDPUZZEL

1		2	3		4	5	6		7
8	9				10				
11					12			13	
					14				
15		16							
17						18		19	
				20					
21	22		23						
24						25		26	27
		28					29		
30						31			

Horizontaal: 2. tijdrekening; 4. babysit; 8. deel van een koelkast; 10. deel van het been; 11. grote mensenmenigte; 12. lusteloos; 14. pleisteren; 15. zich bekwamen; 17. idee; 18. canapé; 20. balsport; 21. inspuiting van vloeistof; 24. tandglazuur; 25. lucht als drager van radiogolven; 28. overblijfsel; 29. europese munt; 30. plaats in Limburg; 31. eenheid van elektrische weerstand.

Verticaal: 1. kleefmiddel; 2. boom; 3. fijnmaken; 4. ruzie; 5. muizengeluid; 6. zeehond; 7. sein; 9. steekwapen; 13. hij; 14. springend gedans; 15. nog eens; 16. muziekkorps; 18. kort ironisch toneelstuk; 19. tekortschieten; 20. altijdgroene heester; 22. nieuwemaan (afk.); 23. melkklier; 26. persoonlijk voornaamwoord; 27. Luxemburgs mediabedrijf.

ACTIVITEITENKALENDER

9 APR Teerdag St. Antoniuschut

ZA

17 APR 1e Paasdag

ZO

27 APR Koningsdag

WO

26 MEI Hemelvaartsdag

DO

17 JUN Ontmoetingsbijeenkomst

VR

Inwoners Eeneind bij
Plantwerk

14 APR Grip-wagen

DO

Wijkgebouw Enode
13.00 - 14.00 uur

18 APR Cultuurdag Eeneind

MA

Schutsterrein Mulakkers 23
Vanaf 12.00 uur

22 MEI Garagesale Eeneind

ZO

10.00 - 13.00 uur

5 JUN 1e Pinksterdag

ZO

18 JUN Buitendag

ZA

Plantwerk

ONZE SPONSORS

- Sint Antoniuschut
- Carpro Carwash
- Corvers Auto's
- Stichting Ezeltjes dag
- Ferplast
- Van Gennip Groententeelt
- Kiki & Remmet van Luttermat
- Metselaars Makelaardij
- Fam. Prinsen
- Fam. Rovers
- Safety First Brandbeveiliging
- Fam. Sloots
- Smits Autoschade
- Spaan Metaal
- Fam. de Vries
- Wijkraad Eeneind

ONTWERPEN

DRUKKEN

(XL)PRINTEN

MULTI PRINTEN

NABEWERKEN



DRUKKERIJ MESSERSCHMIDT

Rond de Linde
Voor het Nieuws uit Nuenen o.a.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

Het volgende blad verschijnt half juni.
Alle kopij dient aangeleverd te worden **vóór 1 juni**.

