

# ONS WIJKBLAD **Enode**





**Redactieadres:**

Hoge Mikkert 2  
5674 VT Nuenen

**Redactie:**

Toon van der Linden, 2838410  
Frans Kuijpers, 2952527  
Piet van de Laar, 8481147  
Mirjam van Riel, 2840171  
Marijke Rikze, 2906391

**Verspreiding:**

Victoire van de Camp, 2835770  
Rian v.d. Heijden, 2835956  
Joke van Dinther, 2834752  
Nelly Janssen, 2832720  
Piet van de Laar, 8481147  
Toon van der Linden, 2838410  
Gebr. J. en J. Verbraekken, 2839338

**Vormgeving:**

Piet van de Laar

**Omslagfoto:**

Piet van de Laar

**Ontwerp omslag:**

Paul IJsendoorn ©2012  
[www.drawperfect.com](http://www.drawperfect.com)

**Administratie en Penningmeester:**

Toon van der Linden, 2838410

**Bankrekening penningmeester:**

NL91 RABO 0302184554

**E-mail wijkblad:**

[wijkblad.enode@gmail.com](mailto:wijkblad.enode@gmail.com)

Het wijkblad Enode is een onafhankelijke uitgave en wordt gratis verspreid met behulp van vrijwilligers en sponsors. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden artikelen in te korten of te weigeren. Foto's dienen los aangeleverd te worden. Meningen kunnen niet anoniem worden geplaatst. Het plaatsen van meningen betekent niet dat de redactie het eens is met de inhoud ervan.

---

## VAN DE REDACTIE



We naderen het einde van 2018. We merken het aan de natuur en de dagen die meer donker dan licht zijn. Binnen zorgen we voor een kerstfeer die licht uitstraalt in de donkere periode. In deze uitgave staat een kerstverhaal en een gedicht passend bij de kerst en de overgang naar het nieuwe jaar.

### ***We wensen iedereen fijne dagen en een voorspoedig 2019 !!!***

De redactie heeft ook een wens voor het nieuwe jaar. Mirjam van Riel stopt als redactielid. We zoeken daarom iemand die de redactie wil versterken. Het gaat om 1 redactievergadering van een uurtje per 2 maanden. En de zorg voor enkele rubrieken in het wijkblad. Wie wil meedoen in 2019 ?

### **Veel leesplezier namens de redactie !**

Overige informatie en actualiteiten zijn te lezen op: [www.eeneind.net](http://www.eeneind.net) Voor reacties, artikelen en sponsoring van het wijkblad kunt u terecht bij een van de redactieleden of via de mail: [Wijkblad.enode@gmail.com](mailto:Wijkblad.enode@gmail.com)



## IN DEZE UITGAVE

Kerstverhaal	2	Jeugdpagina's	18
Redactie nieuws	5	Sint Antoniusschut	20
Van de Wijkraad	6	Lekkerste oliebolle	23
De jeugdpen	8	Boekbespreking	24
Herfsttafel Nina	9	Intocht Sinterklaas	26
Terugblik Enodeblad	10	Straatnamen De Wetering	27
Halloween	14	In de natuur	28
Familieberichten	15	Activiteitenkalender	28
E.M.K. nieuws	15	Dank aan onze sponsors	29
In memoriam	16		23

## ONS KERSTVERHAAL VAN 2018



Het was koud buiten. Een dikke laag sneeuw lag op de daken en de lucht was grauw. Binnen was het lekker warm, de kachels stonden hoog en de mensen zaten knusjes aan de chocolademelk en kerstkransen. In sommige gezinnen waren kerstbomen aanwezig en brandden kaarsjes. Echt ouderwets gezellig, zo'n kerstfeest. Ik moest er nog vaak aan terugdenken hoe spannend ik het altijd vond wanneer er een kerstboom gekocht werd; zou hij groot zijn en zou ik de slingers er in mogen hangen?

Maar nu was alles anders. Ik keek naar buiten en ik zuchtte. Dat was mijn eigen schuld. Het was allemaal begonnen toen mijn baas me vroeg of ik zin had om eens met hem mee te gaan op een vrijdagavond. De rammelende kasten die er stonden hadden me vreemd aangekeken. Wat ik hier moest? Nou, gewoon eens kijken wat er te doen was. Niks mis mee toch? Een beetje gezelligheid en vertier, nieuwe mensen ontmoeten. Ik waagde de eerste gok en ik vond het leuk. Ik werd aangemoedigd en het ging goed. Het ging zo ongelooflijk goed dat ik met drie keer de inzet naar huis ging. Het liep tegen Kerst. Ik ging steeds vaker mee, toen kwam er een keer een teleurstelling. Ik ging met drie keer zo weinig naar huis als mijn inzet. Daar kwam ik weer overheen en ik probeerde het opnieuw. Het ging weer mis. Zo wisselden winst en verlies elkaar af. Het spel kreeg me in zijn greep, ik moest er weer heen. De kasten waren oude bekenden van me geworden. Ze keken me niet meer vreemd aan, maar ze lachten zo vriendelijk. Er kwam een periode dat het weer zo goed ging. Twee weken voor Kerst kocht ik een boom, kerstslingers en een kalkoen die zo groot was, dat ik hem nooit in mijn eentje op zou kunnen.

Dat hoefde ook niet. Ik was van plan er een groots kerstfeest van te maken. Ik zou veel vrienden uitnodigen, er zou van alles te eten zijn en heel veel cadeaus. Toen ik alles in huis had moest ik er toch weer uit. De drang was zó sterk dat ik het gokken niet kon weerstaan. Het liep mis. Het liep vreselijk mis en ik kwam thuis met niks. Mijn bankrekening was leeg.

Echter toen kwam de post. Een rekening van de tandarts, de huur, gas, elektriciteit en water. Daarna natuurlijk de afbetaling van die dure auto, die ik in een opwelling had gekocht. Maar ik had niks meer. Na een paar dagen kwamen ze aan de deur. Ja, ze zochten maar uit. De tv werd het huis uitgesleept, de zitbank en het dure tafeltje dat ik speciaal had laten maken. Ze hadden nog niet genoeg, dus haalden ze de ballen uit de kerstboom. Ook de piek, die me bijna honderd gulden had gekost. Toen bijna het hele huis leeg was, vertrokken ze. In de diepvries lag nog de enorme kalkoen. Ik zou hem nooit alleen op kunnen. Het werd kerstavond.



De elektriciteit was afgesloten, ik zat rillend en in het donker in elkaar gedoken op de grond. Ergens op zolder moesten nog wat kaarsjes liggen. Stijf geworden van de kou stond ik op en ging op de tast naar boven. Ik stootte mijn hoofd aan de schuine balken van de zolder. De kaarsen waren nog van vroeger. Ik vond ze in een hoekje, helemaal bedolven onder het stof. Ze waren heel mooi, daarom waren ze nog nooit aan geweest.

Als kind had ik er vaak naar staan kijken en toen ik het huis uitging had ik ze meegekregen. Beneden stak ik ze aan. Ik hield mijn handen erboven en voelde de warmte. Ik keek naar de kaarsen. Het waren engelen die hun handen omhoog hielden. Ze hadden vleugels op hun rug. 'Kunnen engelen vliegen mama?' had ik eens gevraagd. 'Net als vogels?' 'Dat weet ik niet kind,' had moeder geantwoord, 'deze kaarsen zijn door mensen gemaakt en sommige mensen denken dat engelen er zo uitzien'. 'Maar het belangrijkste is, dat ze altijd bij je zijn, ook al kun je ze niet zien.'



Wat had ik dat een heerlijk idee gevonden. Te weten dat er altijd engelen waren die je beschermden. Bang in het donker was ik daarom ook nooit geweest. Buiten waaide de wind en het kaarslicht wierp vreemde schaduwen op de muur. Prettig vond ik het niet, zo in het donker te zitten.

Om die kinderlijke fantasieën kon ik nu alleen nog lachen. Toen geen overdadig kerstfeest, maar wel gezellig en warm. Het was net alsof je toen iets kon merken van de vrede op aarde. De kaarsen waren alweer voor de helft opgebrand. Ze waren niet zo groot. Ik moest ze maar eens uitdoen. Dan kon ik er de tweede kerstdag ook nog van genieten, dacht ik ironisch bij mezelf. Mijn voeten waren inmiddels zo koud als steen en mijn benen waren helemaal stijf geworden. Ik moest maar eens naar bed gaan, dat stond er tenminste nog. De huiskamer was leeg, behalve de kale kerstboom. Alle vrienden had ik twee dagen geleden verteld dat ik ze helaas niet kon ontvangen, omdat ik me niet lekker voelde. Ze vonden het wel jammer, maar ze konden Kerst ook wel bij iemand anders vieren, zeiden ze. O ja, en nog beterschap natuurlijk.

En thuis..... Ach, thuis was zo ver weg , 30 kilometer rijden. Zo vaak kwam ik thuis trouwens niet meer. Ik was met ruzie het huis uitgegaan en dat was niet meer goed gekomen. Ze begrepen haar niet en bovendien had ze het altijd zo druk gehad met van alles.

De dekens waren erg koud toen ik eronder kroop, en het duurde een hele tijd voordat ik warm werd. Het raam klapperde heen en weer, een gure windvlaag waaide door de kamer. De slaap wilde niet komen en ik moest steeds denken aan vroeger. Doe niet zo sentimenteel, zei ik tegen mezelf, maar toch kwamen de tranen.

Toen werd er gebeld. En nog eens en nog eens. Ik besloot om niet open te doen, maar het hield zo lang aan dat ik er toch maar uitging. Voorzichtig opende ik de deur. 'Els?' hoorde ik een vragende stem. 'Papa?' 'Kind, wat is het hier donker,' zei mijn vader verbaasd. 'Ben je vergeten waar het lichtknopje zit?' Ik was beschaamd. Ik vroeg hem om binnen te komen. Hij vroeg



niks, maar in plaats daarvan zei hij: 'je moeder en ik hadden het er eens over, en het leek ons goed om samen weer kerstfeest te vieren'. 'Als jij dat wilt natuurlijk.' 'We zouden weer eens wat vaker bij elkaar moeten komen, je bent onze enige dochter en er is veel gebeurd.' 'Kerstfeest is een feest van vrede, en dit leek ons een goed moment om opnieuw te beginnen.' Ik was zo blij dat er nog mensen waren die me niet vergeten waren. De kalkoen werd uit de diepvries gehaald en samen gingen op weg naar huis. Toen we thuis kwamen zette mijn moeder grote ogen op bij het zien van de enorme kalkoen. Vroeger hadden we nooit kalkoen met Kerst.

Het gaat niet om het eten, zeiden mijn ouders altijd; maar ik moest alles anders. Zoals een enorme boom met dure ballen, een kalkoen waar wel twaalf personen van konden eten.

Plots was ik toen alles kwijt, niemand die het wat kon schelen. Ze konden het kerstfeest ook wel bij iemand anders vieren. Alles was weg, behalve de herinneringen. Maar nu was ik weer thuis. Het was behaaglijk warm en de kaarsjes brandden. De kalkoen mislukte, we hadden geen idee hoe we zo'n monster moesten klaarmaken, maar het gaf niet. Ik was thuis, de herinnering werd weer werkelijkheid.

We waren gelukkig. Het was weer kerstfeest.

## REDACTIE NIEUWS

### AFSCHEID VAN REDACTIELID



Mirjam van Riel heeft meer dan 5 jaar de vormgeving van het wijkblad gedaan. De tijd is aangebroken dat ze weer andere dingen gaat oppakken. Zoals hopelijk de lezers is opgevallen, is de kwaliteit van het blad enorm verbeterd. We bedanken haar voor de vele uren werk voor het wijkblad en zullen haar bijdrage enorm gaan missen. Enige aanvullingen voor het wijkblad door Mirjam blijven natuurlijk altijd welkom.

Tijdens een gezellig afscheid hebben we Mirjam in het zonnetje gezet.





**Secretariaat Wijkraad**

Dilis Ariens Camp 26      Telefoon: 06 24658368

E-mail: petrovandenbos@gmail.com

www.eeneind.com/wijkraad-eeneind of www.wijkraadeeneind.nl

**Zo vlak voor de feestdagen een update van de actuele zaken.**

**Referendum herindeling**

De uitslag van het referendum, en de vele reacties hierop, heeft u inmiddels via de media uitgebreid kunnen vernemen.

De gemeente heeft zich inmiddels geconformeerd aan de uitslag en zal zich niet neerleggen bij het voorgenomen besluit tot samenvoeging.

De Provinciale Staten zullen op 7 december beslissen of Nuenen moet fuseren met Eindhoven.

Maar zoals al eerder gezegd, het pleit hierover is ook hierna nog niet beslecht.

**Zienswijze herindeling**

N.a.v. de gezamenlijke zienswijze van de wijk- en dorpsraden (zie vorig wijkblad) betreffende de voorgenomen gemeentelijke herindeling, heeft de Statenfractie D66 Noord Brabant ons 30 nov. jl. uitgenodigd voor een gesprek.

**Bestemmingsplan Eeneind**

De inloopavond 3 oktober jl. was redelijk druk bezocht door diverse verontruste aanwonenden en andere belangstellende buurtbewoners.

Met name het voorgenomen plan om het nog beschikbare vrije kavel aan de Kleine Heiakker/Parallelweg op te splitsen was het voornaamste pijnpunt.

Met name omdat de buurt ruim een jaar geleden een verzoek heeft ingediend om deze plek te bestemmen als speelveld voor de jeugd.

De wijkraad heeft hierover een ongevraagd advies geschreven, welke te lezen is op onze website.

**Permanente groenkorf**

Zoals u heeft kunnen lezen in de lokale krantjes heeft de gemeente inmiddels in Gerwen en Nederwetten de permanente groenkorven aldaar verwijderd. Dit vanwege stelselmatig misbruik door hoofdzakelijk niet inwoners.

Na een gesprek van de wijkraad met de gemeente heeft deze toegezegd vooralsnog niet van plan te zijn die van het Eeneind ook weg te halen.



Wel moet opgemerkt worden dat een aantal malen is geconstateerd dat de groenkorf overvol was en er zelfs hele stapels ernaast waren gedeponeerd (zie foto)



Dit is uiteraard niet de bedoeling en zal de toekomstige besluitvorming van de gemeente mogelijk niet positief beïnvloeden.

Regelmatig komen er auto's met aanhanger, dit is natuurlijk niet verboden, maar als u ziet dat de groenkorf (bijna) vol is, kunt u misschien overwegen om met de aanhanger even door te rijden naar de vlakbij gelegen milieustraat, alwaar u uw groenafval gratis kunt afleveren.

Door recentelijk gestarte bouwactiviteiten ter hoogte van de groenkorf is deze inmiddels verplaatst naar het bouwkegel tegenover.

### **PMD en Restafvalinzameling rondom de feestdagen**

Op woensdag 26 december is er geen afvalinzameling. Het ophalen van PMD en de restafval container wordt verzet naar zaterdag 29 december. (Plaats uw afval dus niet te vroeg buiten)

Rest mij nog u namens de wijkraad een fijne kerst en een voorspoedig en gezond 2019 te wensen.

Voorzitter, Petro van den Bos

### **Vergaderschema 2019**

5 februari, 2 april, 4 juni, 20 augustus, 8 oktober en 10 december

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Enode gebouw aanvang 20.00 uur.

## DE JEUGDPEN

### Wie ben je?

Ik ben Rose Struble en ik ben 9 jaar oud. Ik ben in Eindhoven geboren en we wonen vanaf mijn 2<sup>e</sup> jaar in Grote Heiakker op Eeneind. Ik woon hier met mijn papa Patrick, mama Emily en mijn broer Bob van 10 jaar.

We hebben 1 cavia die heet Lotje. Ik vind het fijn om Lotje te aaien en met haar te spelen. Als ze ziet dat er eten is gaat ze piepen en krijgt ze een stukje wortel of sla. Nagels knippen is natuurlijk vervelend en dan krijgt ze een snoepje.

### Waar zit je op school en wat is het leukste vak?

Ik zit in groep 6 op de Crijnschool. De fijnste vakken zijn knutselen, tekenen en rekenen. Rekenen vind ik leerzaam en leuk. We krijgen instructie op de i-pad en daarna is er een toets. We mogen ook zelf werken. Soms doe ik mee met de verlengde instructie. We krijgen ook hulpmiddelen. Dan leer je bijvoorbeeld om op verschillende manieren getallen te vermenigvuldigen.

Op school knutselen we vaak over het thema van de periode. Toen het over de Middeleeuwen ging heb ik een heksenhuis gemaakt. Met tekenen hebben we een tekening gemaakt van jezelf.

### Wat doe je na schooltijd?

Ik ben heel veel aan het tekenen en knutselen met allerlei kraaltjes en spullen. Soms kijk ik naar een YouTube-filmpje voor een idee of bedenk zelf iets.

Ook gaan we vaak met mijn vriendinnen uit de buurt spelen. We spelen dan met de Playmobil of vader-en-moedertje. Als het goed weer is gaan we naar het fietsen, speeltuintje of skeeleren. Voor de computer hebben we thuis afspraken over schermtijd: 3 kwartier per dag en in het weekend 1,5 uur.

Verder hou ik veel van dansen en heb ik klassiek balletles en moderne dance.





### Wie zou je wel een dagje willen zijn?

Ik zou wel Djamila willen zijn. Ze heeft een YouTube-kanaal MeisjeDjamila. Ze is heel bekend. In haar video's doet ze hacks. Dan probeert ze allerlei make-ups uit of probeert gekke dingen zoals met slijm. Ook Bibi is een YouTuber, ze is pas 9 jaar. Verder vind ik OnneDi heel goed.

### Wat wil je later worden?

Later wil ik dierenarts worden, want ik wil alle dieren beter maken.

### Waar word je blij van en wat vind je echt niet leuk?

Ik word blij van grappen. Wat ik niet leuk vind is pesten. We praten daar op school iedere week over in de sociale kring. Dat doen we al vanaf de kleuterklas. Iedereen moet dan wat zeggen en er is ook een complimentenronde. Deze yell hebben we nu: sociaal begint met S en wij zijn groep zes!

### Hoe vind je het om op het Eeneind te wonen?

Het is gezellig op het Eeneind. We kennen veel mensen en er zijn veel kinderen op school. Op dinsdag en donderdag ga ik naar de bso (buitenschoolse opvang). Dan zijn er altijd wel vriendinnen uit de buurt. We gaan meestal naar alle activiteiten zoals ezeltjesdag, Sinterklaasfeest en paaseieren zoeken. Het leukst vind ik dan het schminken.

## DE HERFSTTAFEL VAN NINA



Nina is 2 jaar en woont op De Spijkert 20. Alle 'schatten' die ze onderweg vindt, legt ze bij de herfstspulletjes op tafel. Zo is deze mooie herfsttafel ontstaan.

(foto ingestuurd door Anita van Leerdam).

## TERUGBLIK ENODEBLAD 1E JAARGANG HET ONTSTAAN

Terugblik Enodeblad jubileum.

Dit jaar hebben in elke uitgave van het Enodeblad een paar bladzijdes geplaatst uit de 1e jaargang van het Enodeblad. Het blad werd toen nog gemaakt met een stencilmachine.

Wij hebben dit gedaan als nostalgie naar de bewoners van het Eeneind, die toen ook al op het Eeneind woonden, maar ook om de "nieuwe" bewoners, die de laatste jaren hier zijn komen wonen een indruk te geven van het toenmalige Eeneind.

Toentertijd was het iets gemakkelijker om vrijwilligers te vinden, die hun steentje links en rechts wilden bijdragen om zich voor verenigingen in te zetten. De landelijke tendens is dat het in deze tijd steeds moeilijker wordt om mensen te vinden die zich als vrijwilliger in willen zetten voor de diverse verenigingen. Op het Eeneind is het dikwijls nog steeds "de Schut" die een voorbeeld is voor een bloeiend verenigingsleven. In het verleden zijn er vanuit "de Schut" vele nieuwe initiatieven ontplooit, of waren zij de motor achter tal van activiteiten op het Eeneind.

Daarom in deze laatste terugblik, het verhaal over de Schietavond voor iedereen, zoals die destijds door "de Schut" georganiseerd werd bij "de Schel".

Op dit moment is het Enodeblad echter ook op zoek naar een nieuw redactielid. De redactie komt één keer in de 2 maanden bijeen om samen te bepalen, met welke artikelen we ons blad de komende uitgave kunnen vullen. Wie komt ons helpen?



Om de continuïteit en kwaliteit van het Enodeblad te blijven waarborgen, zijn nieuwe Eeneindse adverteerders en / of sponsors ook van harte welkom. Uiteraard zijn we de huidige sponsors en adverteerders, als natuurlijk ook onze trouwe bezorgers dankbaar. Wij hopen nog lang op hun steun te kunnen rekenen, zodat er iedere 2 maanden een verzorgd Enodeblad in uw brievenbus komt.

Namens de redactie,

SCHIETAVOND.

Herrinnert U zich het nog? Vorig jaar  
25 november? Die schietavond bij P.Schellens  
of heeft U er over horen vertellen?

Wel, op 17 november, zaterdag a.s. is er weer  
een schietavond bij P.Schellens.

Alle bewoners van het Eeneind, vrienden familie  
en kennissen van elders, allemaal worden ze  
uitgenodigd voor een gezellige avond.

om 20.00 uur staat voor u klaar:

- een baan waar U scherp kunt schieten  
op kaartjes.
- een baan waar U geluk kunt schieten  
op kaartjes
- een baan waar U op de wip kunt schieten
- een baan waar U op ballonnen kunt schieten.

Verder kunt u vanaf 20.00 uur:

- Uw geluk beproeven bij het rad van avontuur
- bewijzen dat U een vaste hand hebt bij het  
elektrobehendigheidsbord

//

- uw vaardigheid bewijzen bij televisieschieten
- Eveneens vanaf 20.00 uur:
- kunt U nummertjes verkrijgen, waarop ieder uur een prachtig kado gegeven kan worden
  - kunt U foto's van het Eeneind bezichtigen, en allerlei attributen van de schutterij bekijken.

Natuurlijk gaat het U niet om de prijzen, maar om de gezelligheid. Om mensen te ontmoeten. Het is misschien toch wel leuk om met een prijs naar huis te gaan. En die kans is erg groot. Wat denkt U van een speenvarken, wandbusopener, broodtrommels, rolhouders, fritessnijders, luxe blikopeners, poetsdozen, groentehakkers, volledige sets bekers, luxe schotelwarmers, flessen wijn, voedselpakketten, flessen sterke drank, strijkplanken enz. enz.

Al deze prijzen zijn ter beschikking gesteld door onze Eeneindse industriëlen, miljonairs en horecasters.



Wie zo welwillend prijzen beschikbaar gesteld heeft, wordt op de schietavond bekend gemaakt, tenzij ze anoniem willen blijven.

Zonder anderen tekort te doen, kan U nu reeds verteld worden dat de firma Pruts en Knutsel de deuren van hun prijzenmagazijn wagenwijd open gezet heeft.

De geweren worden om 23.00 uur opgeborgen.

De gezelligheid gaat door.

Komt U ook?

Komt uw familie?

Komen uw vrienden en kennissen?

Tot ziens op zaterdag 17 november vanaf 20.00uur.

n. de Wit Deken/schrijver

St. Anthoniusschut.

DOORDENKERTJE:

"Ik ga naar huis, mijn vrouw heeft me de hele week al gemist".

"Witte da zeker?".

**HALLOWEEN**



In het nieuwe woongedeelte van het Eeneind ontstaan soms geheel nieuwe ideeën om de banden in de buurt te verstevigen en ook elkaar te leren kennen. Zo was er eerder dit jaar de vakantieborrel en nu een heuse Halloween optocht. Deze activiteiten verdienen het om met alle bewoners van het gehele Eeneind aan deel te nemen als ze ook welkom zijn.



## v.v. E.M.K.

**Louis Koenen, Lid van Verdienste EMK**

Op 21 november 2018, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Voetbalvereniging EMK is Louis Koenen gehuldigd als Lid van Verdienste. Hij stopte als bestuurslid na 12 jaar actief te zijn geweest in het bestuur van de vereniging. Hij behartigde met volle inzet verschillende taken en verantwoordelijkheden, zoals secretariaat, wedstrijd coördinatie, scheidsrechters, enz. Een drukke baan en nieuwe politieke verantwoordelijkheden maken dat Louis, ook al blijft hij lid van EMK, zijn aandacht ook op andere zaken moet richten. Uit handen van de voorzitter Richard du Croo de Jongh kreeg Louis een bronzen beeldje, daarnaast een ferm applaus van de vele aanwezigen. Dank je wel, Louis.



## FAMILIE BERICHTEN

*Gwen van der Leegte*

3200 gram

01:34 uur

48 cm



Hallo lief,  
wat ben je mooi,  
wat zijn we trots!

**Trotse ouders:**  
**Bas & Lieke van der Leegte**

Wil je komen kijken naar ons druktemakertje, laat dan even iets weten!

Hoge Mikkert 7, 5674 VS Nuenen

Lieke: 06-52792052

Bas: 06-47908464

IN MEMORIAM



*Je hoort nog steeds die stem,  
kijkt op en realiseert je eerst dan  
dat zij er niet meer is.  
Het vreemde is dat het gemis  
eerder sterker wordt dan minder  
bij het verglijden van de tijd.  
En als je 's avonds stil in bed ligt  
en de tranen over je gezicht rollen,  
zeg je fluisterend; 'ik mis je zo!'*

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van

*Diny Jansen-van Bussel*

echtgenote van Toon Jansen

Zij werd slechts 62 jaar.

Toon

Rianne  
*Chiara*

Monique

TROTS OP JOU!



*Diny Jansen-van Bussel*

24 april 1956

22 oktober 2018

Herinneringen doen ons glimlachen,  
dankbaar voor je goedheid en eerlijkheid.

Wij nemen afscheid van mijn lieve man,  
onze trotse vader, schoonvader en lieve opa

**Gerrit Morssink**

echtgenoot van

**Nel Morssink-van de Laar**

\* Enschede, 22 september 1946

† Nuenen, 3 november 2018

Nel Morssink-van de Laar

Rob en Ellen  
Tijn, Sophie

Stefan en Yvonne  
Daan, Olivier, Jolie



Dankbaar voor alle liefde die zij aan ons heeft gegeven, delen wij u mede dat zachtjes van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame en trotse oma.

## Tineke de Groot-Meulensteen

Echtgenote van

Martien de Groot

☆ Valkenswaard, 25 juli 1935

† Nuenen, 19 november 2018

Nuenen: Martien

Helmond: Marian en Olaf

Delfgauw::Arnold en Carien

*Bastiaan*

In liefde losgelaten

## Nellie Bijsterveld - Asveld

sinds 2016 weduwe van

Jan Bijsterveld

☆ 6 juli 1940

Eindhoven

† 26 november 2018



Lieve mam

We hebben je losgelaten  
Zodat je eindelijk  
Eindeloos kunt stralen  
Maar in ons hart  
Houden we je vast  
Voor eeuwig en altijd  
En met onze ogen dicht  
Is het weer even zoals toen  
Genieten we in stilte van je  
En houden we je vast in onze armen  
Zoals toen  
Dank je wel lieve mama en oma  
dat je in ons leven was.

Liesbeth Goderie

JEUGDPAGINA'S



FIJNE FEESTDAGEN!!!!

TopMoppen

Waarom moet je nooit een rotje uitdagen? *(Hij heeft een kort lontje!)*

Een man wordt beschuldigd van diefstal en moet voor de rechter komen.

Rechter: "Hoe komt u aan al die nieuwe kerstspullen?"

Verdachte: "Ik heb heel vroeg kerstinkopen gedaan edelachtbare!"

Rechter: "Hoe vroeg dan?"

Verdachte: "Een uur voordat de winkel openging!"

Rebus: weet jij wat hier staat?

$g = v$        $d = l + de$        $- d$

$+ uk$        $- v$        $2001 + 17$

## KERSTBOOMDOOLHOF

Begin bij START en zoek de weg door het doolhof naar het EINDE.



## ST. ANTONIUSSCHUT



Na een zeer actieve perioden was het tijd voor wat aandacht voor ons schutterrein. Want zoals elk jaar moet het winterklaar gemaakt worden. En heeft onze schut hut een grote onderhoudsbeurt verdiend. Daar zijn binnen onze schut altijd nog voldoende vrijwilligers te vinden. Maar we werden verrast met extra hulp van buiten de schut. Het terrein was namelijk opgevalen door een onderwijzer van een school uit Eindhoven als studieproject. Na een vraag aan onze hoofdman of dit mogelijk zou zijn, was het antwoord natuurlijk niet zo moeilijk. Enige leden voor de begeleiding in de vorm van koffie en dergelijke waren vlug gevonden. En een datum plannen is ook niet zo moeilijk met het aantal ge-



pensioneerde leden dat ons gilde kent. De groep leerlingen werden deskundig geïnstrueerd.

Het resultaat mag er zijn. En voor een vervolg zijn beide partijen al in overleg.

Dus hopelijk komen deze jonge krachten nog vele malen terug en mogelijk zien zij nu dat bij een gilde ook meer te doen is dan wat vroeger gedacht werd. Want het gezegde als een kalf niet wil drinken breng het maar naar de schut, dan leren ze het wel. Deze groep komt om iets anders te leren. Trouwens er zijn nog meer actieve leden en aspirant leden aan het oefenen, maar dan met het buksschieten. Ze zijn zo actief dat er zelfs op dinsdag avond geoefend wordt en binnenkort de baan aangepast wordt met extra verlichting.

Maar er wacht ons alweer werk want door de grote aanwas van enige jeugdige leden komen er ook kinderen mee die graag wat speeltoestellen



willen hebben. Het heeft even geduurd voor de oudere leden daar het nut van



inzage, maar met het grote aantal opa's met kleinkinderen was de aanschaf zo geregeld. Nu het plaatsen en onderhoud hiervan nog even regelen. Zijn ze nu al aan het spelen of hebben de Hoofdman en Schatbewaarder al aan het werken?

Toch zijn er in deze periode ook nog tradities bij de schut. Namelijk onze mossel avond. Dit is niet alleen eten van mosselen maar ook eventuele leden huldigen of bedanken voor jarenlange inzet. En nu hadden we weer een persoon die deze aandacht echt verdiende namelijk onze Oud-Deken Schatbewaarder Gerrit van Ginkel. Voor al zijn inzet, ook in minder gezonde periodes, stond hij altijd klaar voor de verzorging van het financiële gedeelte van de schut. En zijn invloed in de enige echte Nuenense krant "de Rond de Linde" heeft ons veel publiciteit opgeleverd. Gerrit namens alle leden en oud leden nogmaals dank!!



Deze avond had ook nog een speciaal tintje in de vorm van de bijdrage van de Nuenense Folkgroep met Nuenense liederen Dikke Mik. Met een gastoptrede van de bekende jodelaarster Jean Bemelmans.



**Allereerst nog prettige feestdagen en een gelukkig 2019.**

**En hopelijk zien we veel buurt bewoners op de jaarlijkse nieuwjaar receptie op 1 januari aanvang 15:00 in de Schuthut aan de Mulakkers**

Namens de schut, Piet van de Laar

## KINDER CARNAVAL



Wederom een jaar geleden dat we ons druk maakte om de kindercarnaval op het Eeneind. We hadden het er toch een beetje moeilijk mee. Minder kinderen minder ouders.

Was het nog wel haalbaar ? Zaten de kinderen er op te wachten? Nou we werden op 12 februari met de neus op de feiten gedrukt. Een behoorlijk volle zaal kinderen en ouders en alleen maar lachende en blijde gezichten.

De clown vermaakte de kinderen en die waren weer zichtbaar in hun sas. Ook sloeg de suikerspin erg aan, wat voor ons als organisatie toch een gok was om dit te doen. Dus dit alles geconstateerd te hebben, menen we dat we komend jaar en wel op 4 maart wederom moeten zorgen dat de kindercarnaval weer een groot succes wordt op het Eeneind.

Natuurlijk kunnen we dit zoals gewoonlijk niet alleen. We hebben de gemeente, Peter Schellens van Café de Bakkerij en de sponsors erg hard nodig , maar ook jullie als ouders hebben we hard nodig en niet alleen om samen met jullie kinderen dit carnavalsfeest te komen vieren, maar ook jullie financiële ondersteuning en jullie mond op mond reclame zodat er 4 maart weer een gezellige en vooral drukke kindermiddag is.

Laat de kinderen weer eens naar hartenlust genieten van een fijne carnavalsmiddag op hun eigen Eeneind. En natuurlijk zijn ook kinderen uit de omgeving van harte welkom, hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Zoals U van ons gewent bent krijgen de kinderen weer een leuke verrassing en diverse versnaperingen en worden bezig gehouden door een ervaren clown.

## DE LEKKERSTE OLIEBOLLEN VAN HET EENEIND



### Nodig voor een flinke schaal vol

- 200gr rozijnen
- 100gr krenten
- 50gr boter
- 50ml melk
- 80gr bakkersgist of 25gr droge gist
- 1kg patentbloem
- 15gr zout
- 30gr suiker
- 2 eieren
- 0,75 liter koolzuurhoudend bronwater
- geraspte schil van 1 citroen
- 5gr kaneel
- 150gr zure appel (bv. goudreinet of Granny Smith), in kleine blokjes
- 4 liter zonnebloemolie

Laat de rozijnen en krenten 15 minuten weken in lauw water. Daarna uitlekken en goed droog deppen op een theedoek. Smelt de boter in een steelpannetje op laag vuur. Verhit in een ander pannetje de melk tot lauw en los daar de gist in op. Meng de bloem met het zout en suiker in een grote kom en roer daar de eieren doorheen met een garde. Daarna roer je beetje bij beetje het bronwater erdoor met dezelfde garde. Blijf mengen totdat alle klontjes verdwenen zijn. Daarna voeg je de melk met gist, gesmolten boter, citroenrasp en kaneel toe. Meng goed en op het laatst roer je circa 3 minuten met een pollepel de krenten, rozijnen en stukjes appel erdoor.

Dek de kom af met een licht vochtige theedoek en laat het 60 minuten rijzen op een warme plaats. Laat op het laatst de zonnebloemolie op temperatuur komen in een frituurpan of grote wok. De ideale temperatuur is 180 graden.

Sla het beslag nog 3 minuten door met een houten lepel. Gebruik een ijsknijper of twee eetlepels om mooie bollen te maken die. Houd deze eerst even in de hete olie zodat het beslag goed loslaat. Bak 3 oliebolletjes tegelijk in de olie. Laat ze 3 minuten aan een kant bakken en wip ze daarna om met een vork. De andere kant bak je ook nog 3 minuten. Schep met een schuimspaan uit de pan en leg in een vergiet die je met keukenpapier hebt bekleed. Zo ga je door totdat alle oliebolletjes zijn gebakken.

Smakelijk, Mirjam van Riel

Boekbespreking: De Kol van het Coll

Deze keer een boekbespreking van een boek, wat geschreven is door Jolanda Lijten (dochter van Ria en Lucas Lijten en kleindochter van Mieke van Meijl). Mieke van Meijl is de hoofdpersoon in het boek. Het verhaal speelt zich voor het grootste gedeelte af aan de rand van het Eeneind, waarbij de mulders van De Collse watermolen en de toenmalige bewoonster van Huys te Coll: Mevrouw Johanna Maria Hendrika Neiszen, alias "de Collse heks", regelmatig voorbij komen.

Officieel is deze locatie natuurlijk Tongelre en valt het onder de gemeente Eindhoven. Het ligt echter zo dicht tegen het Eeneind aan, dat er toentertijd zelfs de post door een Nuenense postbode bezorgd werd. Ook Jolanda, de schrijfster is natuurlijk geboren en getogen op het Eeneind.

Het boekje bevat 21 overzichtelijke hoofdstukken, waarin in vogelvlucht het levensverhaal van Mieke van Meijl wordt beschreven, met de nadruk op de jaren 1932-1935. In hoofdstuk 21(het laatste hoofdstuk), geeft Jolanda aan dat haar oma en opa op 24 oktober 1935 getrouwd zijn.

Het boekje is nieuw en pas onlangs gedrukt (september 2018), daarom wil ik niet teveel over de inhoud verklappen en zal ik hieronder de tekst die op de achterkant staat weergeven.

Het is 1933.

Mieke van Meijl wordt dienstbode  
bij de molenaars van de Collse watermolen.

Hierdoor woont Mieke tegenover het Huys te Coll:

Het huis van een heks

Zou jij nog kunnen slapen als blijkt,  
dat je tegenover een heks woont?

Of ben je net zo stoer als Frans  
en durf je het huis van een slapende heks binnen te dringen?

Hoe zou je het vinden,  
als de heks je 's nachts komt opzoeken  
en je vraagt haar schat te gaan zoeken?

Zou je net als Louis 'ja' zeggen?

In Nuenen gebeurt de ene ramp na de andere.  
De Nuenenaren verklaren de oorlog aan de heks.





Het boek is te bestellen via het mail adres [jolanda.lijten@gmail.com](mailto:jolanda.lijten@gmail.com)  
Ze kosten € 10,-- per boek ze worden pas besteld als er 25 zijn besteld.

Dus mogelijk even geduld.



**Beste Kinderen , Ouders, Opa's en Oma's van het Eeneind.**

Wat hebben we gezongen en gedanst in het Enodegebouw. Sinterklaas was onder de indruk van jullie enthousiasme.

De intocht met O&V voorop was, mede ook door het paard Omar en het mooie weer, een succes.

Het was weer fijn om al die blije kindergezigtjes te zien die vol verwachting Sinterklaas en Piet welkom heette.

Ook de ouders en Oma's en Opa's deden goed mee en je kon zien dat ze veel plezier hadden. Zo blijft het toch een feest voor jong en oud!!

Sint en de pieten zijn ondertussen weer aan het uitrusten van een drukke tijd.

Wij van Wijk C willen namens de kinderen, de ouders en Oma's en Opa's Sint en alle Pieten bedanken voor een leuke en spannende middag.

Deze fijne middag had niet kunnen plaatsvinden zonder de hulp van velen. Het is altijd moeilijk iedereen persoonlijk te noemen, ik ben zo bang iemand te vergeten.

Daarom IEDEREEN BEDANKT, mede dank zij jullie hebben jong (en oud) kunnen genieten van een mooi (traditioneel) feest!!!!!!

Namens Sinterklaas met al zijn Pieten en namens Wijk C.

Tot volgend jaar. Louis Koenen





## STRAATNAMEN 26 DE WETERING

De Wetering is reeds te vinden op de kadasterkaart van 1832, en vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 28 mei 1987. Het is nog steeds een zandweg. Maar in de toekomst zal hij plaats moeten maken voor de volgende uitbreiding van de industrie op het voorheen door een ontginning van het gebied ontstaande landbouwgronden. Mogelijk verdwijnt de naam niet.



In de Wetering heeft tot 1937 een huis gestaan. Het stond er al in 1861. Enige bewoners waren wolspinster Johanna Verhuizen, En molenaars familie Smulders uit Tongelre.



Midden op dit kaartje het zwarte vlekje is de woning.

Piet van de Laar

## ACTIVITEITENKALENDER

23 DEC

ZO

**Schietwedstrijd Schut**

Mulakkers 23 Schutterrein  
Aanvang 13:00

1 JAN

DI

**EMK Nieuwjaarsreceptie**

EMK kantine Wettenseind  
Aanvang 14:30

1 JAN

DI

**Nieuwjaarsreceptie Schut**

Mulakkers 23 Schuthut  
Aanvang 15:00

19 JAN

ZA

**Schutsmis Patroonsdag Schut**

Enode gebouw  
Aanvang 13:00

5 FEB

DI

**Wijkraadsvergadering**

Enode gebouw ruimte boven  
Aanvang 20:00

4 MAA

MA

**Kindercarnaval**

Zaal Schellens Eeneind 37  
Aanvang 13:30

*Gegevens voor deze kalender kunt u sturen naar Piet van de Laar.*

*E-mail: eeneindnueen@hotmail.com; Tel.: 040-8481147 mobiel: 06-54657295*

## EENEINDSE NATUUR VLAAMSE GAAI



Door John van de Elzen is deze Vlaamse gaai gefotografeerd op het Eeneind. De Vlaamse gaai in Brabant ook wel marcolf genaamd is een kleurrijke vogel, het is een bosbewoner en soms zie je hem ook wel eens in je tuin. Het is een vogel met een hard keelgeluid bijna schreewachtig, anders vogels in het bos worden door de gaai ook gealarmeerd als er onraad is. Gaaien eten vooral insecten kleine vogeltjes en hun eieren, om de winter door te komen stopt hij eikels en beukenootjes in de grond, tijdens de herfst kan hij wel 15 kilo eikels in de grond stoppen, de eikels die hij niet terug kan vinden groeien uit tot bomen. Hij wordt daarom ook wel de grote bosbouwer genoemd. Het is wel erg schuw maar je ziet hem regelmatig.



ONTWERPEN      DRUKKEN      (XL)PRINTEN      MULTI PRINTEN      NABEWERKEN

**DRUKKERIJ MESSERSCHMIDT**

**Rond de Linde**  
Voor het Nieuws uit Nuenen o.a.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E [drij.mes@iae.nl](mailto:drij.mes@iae.nl) • W [www.drukkerijmesserschmidt.nl](http://www.drukkerijmesserschmidt.nl)

# Hier graag een nieuwe sponsor. Mogelijk wel 2.

## DANK AAN ONZE SPONSORS

- FAM. ACQUOY
- ST. ANTONIUSSCHUT
- CARPRO CARWASH
- STICHTING EZELTJESDAG
- FERPLAST
- CORVERS AUTO'S
- FAM. LEEMANS
- METSELAARS MAKELAARDIJ B.V.
- FAM. SLOOTS
- FAM. ROVERS
- SMITS AUTOSCHADE
- WIJKRAAD EENEIND
- SPAAN METAAL
- FAM. PRINSEN
- FAM. DE VRIES
- 

**De kosten van dit wijkblad worden mede gedragen door onze vaste sponsors**

Het volgende blad verschijnt **eind februari 2019**  
Alle kopij dient aangeleverd te worden voor **1 februari**.

